

*Je levensboek is volgeschreven  
Je hebt het zachtjes dicht gedaan  
We zullen het lezen en herlezen  
Zo blijf je bij ons voortbestaan*

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn mooie lange leven, nemen wij afscheid van

de heer

*Camiel Van Leuven*

Echtgenoot van mevrouw Yvonne Dontens

Geboren te Lede op 4 maart 1935  
en thuis overleden te Lede op 28 december 2023.

Dit melden u diep bedroefd:

Yvonne Dontens

zijn echtgenote,

Luc Van Leuven

Geert en Els Van Leuven - De Smet

Dylan en Gwendoline Van Leuven - D'hooge

Dina Van Leuven

Patriek en Melissa Van Leuven - De Backer

Gilles en Kimberly Van Leuven - Van Steenberghe

Guy en Conny Van Leuven - Piron

zijn kinderen en kleinkinderen,

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Leuven, Dontens, Eeckhautd en de Vleeschauwer.

Dank aan de huisartsenpraktijk Den Brehenhul, en vooral Dr. Van Rumst,  
en het verplegend team van Wit-Gele Kruis.

De uitvaartplechtigheid waartoe u beleefd wordt uitgenodigd heeft plaats in de  
dekenale kerk van Sint Martinus te Lede op **donderdag 4 januari 2024 om 10.30 uur**.

Samenkomst met begroeting in de kerk vanaf 10.10 uur.

Na de plechtigheid wordt Camiel begraven op de begraafplaats van Lede.

Rouwadres: Begraffenissen Filip De Smet  
tav familie Van Leuven - Dontens  
Oordegemkouter 56, 9340 Oordegem  
Online condoleren:  
[www.begraffenissen-filipdesmet.be](http://www.begraffenissen-filipdesmet.be)



U kan een laatste groet brengen aan Camiel in het  
mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 in 9300 Aalst.  
Elke werkdag van 10u tot 11u en 16u tot 18u30,  
op zaterdag van 8u tot 11u30 en  
op zon- en feestdag van 8u30 tot 11u30.